

Het woordloos boek



Een woordloos boek???

Wat is dat dan?

Is het een boek vol plaatjes? Nee, ook dat niet.

Geen woorden, geen plaatjes... ..wat dan wel?

Kleuren! Het woordloze boek staat vol met kleuren.

Dit boek verteld jou een spannend en belangrijk verhaal.

Het verhaal

Zwart staat voor Zonde. Alles wat slecht is noem je zonde. Het is ook het mijn eigen weg willen gaan. Zonde is iets anders doen dan wat God wil ([Uitgebreide uitleg over het begrip Zonde](#)). En het vervelende is dat iedereen dat wel eens heeft gedaan.

Alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods heerlijke aanwezigheid. (Romeinen 3:23)

Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg (Jesaja 53:6a)

De zonde zorgt ervoor dat wij, jij, maar ook ik, niet in de hemel kunnen komen. Sterker nog, het resultaat van zonde is de dood.

Het loon van de zonde is de dood (Romeinen 6:23a)

...Maar wacht, misschien is er toch een oplossing. Laten we verder gaan met de rode bladzijde.

Rood staat voor het bloed van Jezus Christus. God houdt zoveel van ons, van jou en mij, dat Hij een oplossing heeft om ervoor te zorgen dat wij toch bij Hem in de hemel kunnen komen. God stuurde Zijn eigen, Zijn enige zoon, Jezus Christus naar de aarde. Jezus is op aarde gekomen om Zijn bloed te geven zodat onze zonden schoon gewassen zouden worden.

Volgens de wet wordt bijna alles met bloed gereinigd; zonder het vergieten van bloed is er geen vergeving. (Hebreeën 9:22)

Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven en dat ik zelf ook van anderen heb ontvangen, is dat Christus gestorven is voor onze zonden in overeenstemming met de Schrift; dat hij is begraven en dat hij op de derde dag is opgewekt, in overeenstemming met de Schrift (1 Korintiërs 15:3-4)

En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. (1 Johannes 4:9)

En die witte bladzijde dan?

Wit staat voor een schoon hart. Dit is het grote wonder, want Jezus bleef niet dood, maar hij stond na 3 dagen weer op. Door Zijn bloed zijn wij helemaal schoon (rein).

Maar als wij onze zonden bekennen, dan is God zo trouw en rechtvaardig dat hij onze zonden vergeeft en ons rein maakt van alles wat we verkeerd hebben gedaan. (1 Johannes 1:9)

Goud staat voor onze eeuwige toekomst samen met God: de hemel. God geeft ons eeuwig leven, ook als wij op aarde sterven mogen we voor altijd bij God in de hemel zijn.

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. (Johannes 14:1-3)

Groen staat voor groei, ontwikkeling, verandering. Het is de kleur van nieuw leven. Zo mogen jij en ik ook groeien in het geloof, steeds een beetje groter. Gevoed door het lezen uit de Bijbel en het praten met God, je Vader. Zodat je sterk wordt en ook anderen mag vertellen over God.

Groei in de gunst en de kennis van onze Heer en redder, Jezus Christus. (2 Petrus 3:18a)

Maar wat de Geest doet groeien en rijpen, is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daar heeft de wet niets op tegen. Wie Christus Jezus toebehoren, hebben hun zondige aard met zijn hartstochten en verlangens aan het kruis geslagen. Als we leven door de Geest, moeten we ook in het spoor van de Geest verdergaan. (Galaten 5:22-25)

Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Romeinen 8: 15-16)

Andere kleuren die je eventueel kunt gebruiken:

Blauw herinnert ons aan de doop. De doop is een teken dat we gered zijn en dan volgt de paarse bladzijde

Paars herinnert ons dat we kinderen van De Koning zijn. Wij zijn erfgenamen. (Johannes 1:12-13, Romeinen 8:15-16)

Een woordloos boek maken

Wat is er leuker dan te luisteren naar het verhaal uit het woordloze boek...
...zelf een woordloosboek maken!

Materiaal

- Zwart papier
- Rood papier
- Wit papier
- Groen papier
- Geel/goud papier
- Blauw papier (eventueel)
- Paars papier (eventueel)
- Lijm

Stap voor stap

- Kies de grootte van jouw Woordloos boek. Bedenk dat je boek half zo groot wordt als het velletje papier dat je gebruikt (A4 wordt een boekje van A5-formaat)
- Vouw elk blaadje door de helft, als een boek
- Beslis welke kleur de buitenkant (kaft) van jouw boek wordt. Je kunt kiezen om te beginnen en te eindigen met de **gouden** pagina, maar ook kiezen voor **groen**.
Hier is gekozen voor groen
- Plak de linkerkant van de zwarte pagina tegen de binnenkant van de groene pagina (Foto 2)
- Plak de rechterkant van de zwarte pagina tegen de achterkant van de rode pagina (Foto 3)
- Plak de andere kant van de rode pagina tegen de achterkant van de witte pagina
- Plak de andere kant van de witte pagina tegen de achterkant van de gele/gouden pagina (Foto 4)
- Plak de andere kant van de gele/gouden pagina tegen de andere kant van de groene pagina

Een woordloos boek maken



Andere ideeën

- Een armband, ketting of sleutelhanger maken. Zo kun je altijd en overal 'voorlezen' uit het woordloos boek
- Het woordloos boek met blikjes van verschillende grootte. Door steeds een groter blikje over de vorige te zetten, vertel je het verhaal
- Gekleurde Wuppies op een handschoen geplakt, of elke vinger(top) in een andere kleur
- Een cake bakken (<http://www.squidoo.com/birthday-party-for-Jesus>)

Armband



Geschiedenis van het woordloos boek

C. Spurgeon

The Wordless Book is believed to have first been used by **Charles Spurgeon** in 1866 at the Metropolitan Tabernacle in London. He used a piece of black paper, red paper and white paper to share God's plan for salvation. The black page reminded him of his sin, the red represented Christ's blood shed for him, and the white page stood for the cleansing of his sins he received through Christ's sacrifice.

In 1875, **D.L. Moody** used the Wordless Book in Liverpool, England. He added a gold page to represent heaven.

Fanny Crosby, the beloved blind hymn-writer, used the Wordless Book to share with children. She would carry one in her purse and the children would beg her to read the story over and over again.

In 1895, **Amy Carmichael** used the Wordless Book to share the good news in India. She made a satin flag of gold, black, red and white. The flag was attached to an ox-cart which traveled to different villages. There she would tell the gospel story using the colors on the flag.

Today **Child Evangelism Fellowship (CEF)** prints Wordless Book materials. They added the green page to represent growth in Christ. CEF also added scriptures to go along with each of the colored pages.

Bronnen

Titelafbeelding: A.M. Korenhof

Bronnen:

<http://geloofsopvoeding.net>

<http://pensamientosfromparadise.tkhonor.com/wp-content/uploads/2013/04/WordlessBook.pdf>

<http://www.squidoo.com/the-wordless-book>