

Spiegels versieren

*New
creation*



Creatie
aan de
slag me
het the
'Wie be
ik?' of
'Schepp

Materiaal

- Spiegels
- Glasverf (evt. plakkaatverf)
- Kwasten
- Evt. schorten (bijv. gemaakt van vuilniszakken)

Spiegels versieren

Iedereen krijgt een spiegel.

Hierop schilder je: ***Ik ben een nieuwe schepping*** (2Kor. 5:17)

Iedere keer dat je in de spiegel zie je wie jij in/door Christus bent.

Bijbeltekst

[2 Korintiërs 5: 17](#)

Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping.

Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.

Afbeeldingen

Titelfoto: pixelio.de