

Input: Doen, durf of de waarheid



Doen, durven of de waarheid.
Hoe gaat het met jouw leven?

Doen!

Pak de bijbel
Zoek op: Mattheus: 28:18-20
Lees het voor

Durf!

Zou je op straat van Jezus durven vertellen?
Zou je in je klas durven zeggen dat je op zomerkamp iedere morgen stille tijd doet?
Zou je aan je beste vrienden durven zeggen dat je bij Jezus hoort, en dat je niet zonder hem wil?
Durf je aan mensen in de kerk te zeggen dat je het nog niet zo goed weet over Jezus?

Waarheid!

Geloof je dat Jezus leeft?
Waarom geloof je in Jezus?
Hoe merk je dat Jezus er is?

Dramastukje

Voor te bereiden met een aantal deelnemers:

Nietsvermoedende Mozes in de woestijn, met zijn schapjes.
40 jaar herder, Exodus 7:29.

- Roeping van Mozes,

- Weerstand van Mozes
- Angstig, voorzichtig op weg.

(Robinson: door ziekte geroepen om er iets van te maken.)

Gespreksvragen

Hoe ziet jou leven uit?

- School,
- Bijbaantje
- Huiswerk
- Computer
- Chillen
- Sport/vereniging/club.

Wat vindt je van je leventje, hoe dat gaat?

Roeping

Roeping???

Wat is dat?

Mozes werd letterlijk geroepen door God. God maakte hem duidelijk: ik wil dat je dit of dat gaat doen?

Wie krijgen een roeping, wie roept God? Krijgen alleen sommige mensen een speciale roeping? Noem eens wat voorbeelden,

Wat vinden jullie van die mensen die zulke keuzes maken? En hoe zit dat met hun geld? Wat als die mensen nee hadden gezegd?

Maar hoe zit dat bij jou?

Wie van jullie heeft een roeping, of al een verlangen diep in zijn hart?

God heeft met ieder kind van voor de geboorte een plan, dus ook met jou!

Dus wat nu als je geen stem van God hebt gehoord?

Hoe zit dat dan?

Kan God jou de weg wijzen?

En wil je dat?

En als je niet wilt of durft?

Afbeeldingen en tekst

Titelafbeelding: Piomuppet

Tekst: Team ZoKa 2012 10-14 jaar