

NCM 2018 Bulgarije



NCM 2018 Bulgarije

Onze reis bracht ons naar het verre Bulgarije, waar we het Hongaarse BIKA-kamp en de uitrusting vertegenwoordigden op de jaarlijkse National Coordinators Meeting (NCM), waar elk jaar meer dan 12 landen vertegenwoordigd zijn.

Onze reis begon met een korte rit van 13 uur. In Bulgarije verbleven we in Gorna Oryahovitsa, waar we de komende 4 dagen begonnen met een korte stadstour. Elke dag tijdens het NCM begonnen we 's ochtends met aanbidding, gevolgd door een devotieele dienst, en 's middags hadden we verschillende activiteiten zoals wandelen, sightseeing en rotsklimmen.

Omdat Youngstars International een vereniging is, is het noodzakelijk om elk jaar een algemene vergadering te houden - dit jaar werd het weer gehouden, deze keer met een beetje meer belang, zowel voor de vereniging als voor Hongarije, omdat we een nieuw bestuurslid hebben gekozen, de nationale coördinator voor Hongarije, Dani Kovács. We hebben ook een nieuwe voorzitter voor het bestuur gekozen, Daniel Jägers uit Duitsland.

Voor de vrijere buitenactiviteiten bezochten we de nabijgelegen stad Veliko Tarnovo, wat een prachtige mooie stad in Bulgarije is en vroeger ook als hoofdstad diende. Onze avonturen brachten ons ook naar de rotsachtige heuvel met uitzicht op Gorna Oryahovitsa, waar we een korte communiedienst hadden met een adembenemend uitzicht. Tijdens de rondreis stopten we op verschillende plaatsen om te bidden voor de landen en de bedieningen die daar plaatsvinden. Degenen die de samenkomst niet bijwoonden, moesten de rotsen van Bulgarije trotseren, waarbij we de vaardigheden van het rotsklimmen leerden, waarbij de Hongaarse meisjes de getrainde mannen in verlegenheid brachten.

Tijdens de vier dagen bezochten we ook de site van de "Bulgaarse BIKA", gelegen in het kleine en afgelegen stadje Kavlak. Hier organiseerden de lokale jeugdleiders een Bulgaarse avond voor ons met een lekkere barbecue. Op de laatste avond namen we afscheid met een quizspel en baden we voor elkaar in kleine groepjes, en op zondagochtend gingen we allemaal naar huis na een inspirerende 4 dagen van opladen, uitkijkend naar de bijeenkomst van volgend jaar in Odessa, Oekraïne.

Tijdens de bijeenkomst deden we veel nieuwe ervaringen op en leerden we veel nieuwe dingen van de andere deelnemers, die we graag thuis willen gebruiken. In de loop van de discussies gaven verschillende mensen aan dat ze graag trainingen zouden willen organiseren, waarbij het nuttig zou zijn om een kleine groep van thuis af te vaardigen, maar zoals met alles wat we geleerd hebben, willen we hier op een later tijdstip graag een gedetailleerder verslag van geven.