

Het Woord van God als... (driemaandelijks)



Het voorbereide programma heeft als thema Gods Woord als..., en bij elk van onze 10 bijeenkomsten rond dit thema kijken we naar Gods Woord als iets anders. Ons doel is de dames te laten nadenken over het feit dat de Bijbel niet zomaar een boek is.

Onderwerpen:

1. Het Woord van God als brood
2. Gods Woord als vuur
3. Gods Woord als melk
4. Gods Woord als honing
5. Gods Woord als goud en zilver
6. Gods Woord als zaad
7. Gods Woord als licht
8. Gods Woord als spiegel
9. Gods Woord als hamer
10. Gods Woord als zwaard

Geestelijk concept:

1. Gods Woord is het nuttigste voedsel (Johannes 6:50-51)
2. Laat Gods Woord in mij branden als vuur (Jeremia 23:29 , Jesaja 64:2)
3. Gods Woord helpt ons groeien (1 Petrus 2:2)
4. Laat Gods Woord in mij branden als vuur (Psalm 19:7-10)
5. Gods Woord is kostbaarder dan goud en zilver (Psalm 12:6)
6. Als mijn hart openstaat voor Gods Woord, zal het groeien en vrucht dragen (1 Petrus 1:22-23)
7. De Bijbel heeft mij laten zien hoe ik ben. Ik wil meer op Christus lijken (Psalm 119:105)
8. Door de Bijbel zie ik het duidelijkst (Jakobus 1:23-25, Hebrëen 4:12-13)
9. Jeremia 23:29
10. De Bijbel is het machtigste wapen (Hebrëen 4:12, Efeziërs 6:17)