

Het woord van God als vuur

Het idee van deze EPA-middag is om te kijken naar Gods Woord, voortbordurend op het thema Gods Woord is als vuur.

Inleiding tot het onderwerp - We beginnen met een minifakkelspel waarbij het de bedoeling is dat de kinderen de fakkel verwisselen en elk kind de fakkel vasthoudt.

Lof en delen

We gaan verder met lofprijzing en delen. Het delen heeft als kernboodschap "Laat het woord van God in mij branden als vuur" waarbij de tekst Jeremia 23:29 wordt gebruikt.

Vers om te onthouden

Het vers om te onthouden is Jeremia 23:29. Het vers kan creatief gedaan worden. Letters kunnen met een mengsel van houtkrullen en gas voor verlichting op de grond worden geschreven en in brand worden gestoken. Noteer waar je het doet. Het zal mooi zijn als het nat weer is en het gras groen.

Traktatie

De traktatie zou kunnen zijn om met de kinderen popcorn te maken boven het vuur.

En rond het vuur zitten om gemeenschap te hebben.

Conclusie