

Delen- Je oogst wat je zaait!

Je oogst wat je zaait!

Vorbereid door

Achtergrond.

Als we appels zaaien, zullen we appels oogsten; als we tarwe zaaien, zullen we tarwe oogsten. Maar als we onkruid zaaien, zullen we onkruid oogsten. Als wij in het leven vleeselijke dingen verkiezen boven geestelijke dingen, dan zullen wij van het vlees oogsten en omgekeerd.

Vleeselijke dingen: gierigheid, afgunst, ongehoorzaamheid, veel tijd doorbrengen aan de telefoon, blokken voor een toets, iemand slaan, iemand beledigen...

Geestelijke: Bijbellezen, gebed en gemeenschap met God, ouders helpen, naar de kerk gaan, iemand in nood helpen...

Als we al deze geestelijke dingen doen zijn we sterker en gezegend.

+ Toen Ruth en Philip voor Terry zorgden..

- Toen Terry's moeder een appel stal

- Toen Ruth en Philip wegkwamen zonder het aan hun tante te vertellen

Persoonlijk voorbeeld: Ik heb vaak naar mijn telefoon gekeken en uren verspild in plaats van mijn Bijbel te lezen.