

Het geheim van het wilde woud (EPO-middagprogramma 6)



Het idee van deze EPA-middag is om verder te gaan met het verhaal van Het geheim van het wilde bos, avonturen beleven met Ruth en Philip en een band opbouwen, zodat we klaar zijn om alles te geven, hoe klein ook.

Inleiding (Het offer) We beginnen onze EPA middag met een sketch in twee voorbeelden. Het gaat over hoe een vrouw hulp nodig heeft. In het eerste geval mishandelen ze haar en in het tweede geval helpen ze haar.

We vervolgden met een zakspel.

Verhaal

We beginnen met een overzicht van wat er tot nu toe is gebeurd met Ruth en Philip en gaan verder met het vertellen van het verhaal.

Spel

Het spel zou mooi aansluiten bij het thema. Je kunt creatief zijn.

Lof en delen

We gaan verder met loven en delen. Het delen was met de kernboodschap "Wees bereid om alles te geven omdat Jezus meer voor jou heeft gegeven" en gebruikte de passage Marcus 12:41-44.

Een vers om te onthouden

Het vers om te onthouden is Hebreeën 13:16. U kunt creatief zijn in de manier waarop u het vers plaatst en in de manier waarop u het aan de kinderen presenteert. Zo zullen de kinderen het vers snel en gemakkelijk begrijpen en leren.

Een traktatie

De traktatie kan naar keuze zijn. Ook hier kan het iets creatiefs zijn of iets dat met het thema te maken heeft.

Thuis

Het moment is aangebroken om het huiswerk dat we hadden af te maken. U verzamelt met de kinderen en legt alle dingen die zij hebben voorbereid in het midden. U kunt vragen stellen als "Wie van jullie heeft deze week 6z gehad?" of "Wie van jullie heeft deze week thuis geholpen met de

afwas?". Als de kinderen geantwoord hebben, kun je een van de kinderen de kans geven iets te tekenen en zo doorgaan met de vragen totdat iedereen iets getekend heeft.

Creativiteit

Creativiteit kan naar keuze zijn. Het kan verband houden met het onderwerp of met het komende kerstfeest.

Conclusie