

Het geheim van het wilde woud (EPO-middagprogramma 7)



Het idee van deze EPA-middag is om verder te gaan met het verhaal van Het geheim van het woud, avonturen te beleven met Ruth en Philip en het verband te leggen dat iedereen bekering nodig heeft.

Inleiding (Berouw) We beginnen onze EPA-middag met welkomstregels en een voorwoord. Het voorwoord is in de vorm van een spel. Er worden vragen gesteld aan de kinderen en zij moeten antwoorden.

We gaan verder met een zakspel

Verhaal

We beginnen met een hervertelling van wat er tot nu toe is gebeurd met Ruth en Philip en gaan verder met het vertellen van het verhaal.

Lof en delen

We gaan verder met loven en delen. Het delen had als kernboodschap "Iedereen heeft berouw nodig".

Een vers om te onthouden

Het vers om te onthouden komt uit Hebrreeën 7:25. Het vers was creatief gedaan. Eerst werden alle letters van het vers één keer gedrukt, uitgeknipt en in verschillende kleuren ingekleurd. Op een groot vel papier werden vierkantjes getekend die pasten bij de letters van het vers. Elk vierkant werd gekleurd in de overeenkomstige kleur van de uitgeknipte en gekleurde letters. De kinderen moesten uitzoeken welke kleur bij welke letter hoorde en zo het versje maken.

Traktatie

De traktatie kan naar keuze zijn, maar kan ook op een creatieve manier worden gepresenteerd.

Creativiteit

Wij hebben besloten om kaarsen te maken, maar je kunt ook iets anders bedenken waarvoor je materialen kunt vinden.

Een spel met een raadsel

U kunt het spel hier bekijken <https://www.youngstarswiki.org/bg/wiki/art/igra-ss-zagadka>

Conclusie