

# Een leven zonder ziekte en kwelling wacht op ons in de hemel

Een leven zonder ziekte en kwelling wacht op ons in de hemel!

Vorbereid door

## Inleiding:

Is er een land waarvan je droomt om het te bezoeken?

Je hebt er veel goede dingen over gelezen en gehoord, maar je bent er nog nooit geweest.

Hoe weet je zeker dat het echt de moeite waard is om te bezoeken, is het echt zo mooi.

Ik kom uit Zwitserland. Misschien heb je er hele mooie dingen over gehoord, maar is het dat ook. Ik kan je vertellen of er echt goud op de weg ligt of dat er troep op de weg ligt of andere leuke dingen.

De hemel is zo'n plek. Een hele mooie plek. Behalve dat niemand van ons er geweest is en vooraf kan controleren hoe het is.

**Spel.** Op de binnenplaats vind je foto's uit Zwitserland. Als je er een vindt, kun je naar "Zwitserland" gaan om te controleren. Als je daar dezelfde foto vindt, mag je ze allebei houden.

Er zijn ook plaatjes die laten zien wat er in de lucht is en andere die laten zien wat er niet is. Als je daar een plaatje van vindt, kom je hier terug. Maar omdat niemand in de hemel is geweest en we niet zomaar kunnen gaan kijken, moeten we iemand vragen die er geweest is of er vandaan komt. Wie is dat?

Jezus vertelde het aan zijn discipelen en een engel liet de apostel Johannes zien. We kunnen dit lezen in de Bijbel. Met deze kaarten ga je naar "hoofd ....." en controleer je. Als datgene wat op de kaart staat in de hemel is, vind je er nog zo een, als dat niet zo is, is er maar één.

Haal de kaarten altijd bij de zak!

Wat is het beste land voor jou? Of waar is de beste plaats voor jou?

Waar tuinen zijn, bomen, dieren, bloemen en waar het netjes is. Waar goed eten is, waar..

De hemel waar God is, is mooier dan wij ons kunnen voorstellen. Er zijn geen woorden om het te beschrijven.

We begrepen uit het verhaal dat Terry wilde weten hoe het daar was. En wie er naar toe kon gaan.

Laten we eerst de eerste vraag uitzoeken.

1.Hoe is de hemel:

**Er zal**

**Er zal zijn**

Dood

Eeuwig leven

Jammeren, jammeren Heiligheid,

Scheuren, wenen

Vreugde

Pijn, ziekte

Gezondheid

Honger

Geen behoefte aan voedsel

Duisternis, nacht

Altijd dag

Zon

God zelf is het licht

Niets is zuiver

Alleen zij die geschreven staan in het boek des levens van het Lam

2.Wie kan gaan?

Vers van Sisi.

Verheugt u, want uw namen staan geschreven in de hemel. Lucas 10:20

Wie heeft mij in dit boek geschreven en hoe?

Het onderwerp vande vorige keer.

Iedereen heeft berouw nodig. Er is geen persoongoed genoeg om binnen te komen zonder berouw en er is geen persoon te slecht die niet vergeven kan worden.

Ursula schilderde wat er is in het leven van iemand die zich heeft bekeerd en in het leven van iemand die dat niet heeft gedaan.

Wie berouw heeft wordt een lam van de Goede Herder en zal zo tot zijn kudde behoren. Gered in het levensboek van het lam. Openbaring 22:27

Jezus heeft voor zijn kinderen een plaats in de hemel bereid. Een woonplaats, appartement of huis

En Jezus zal terugkeren om ons daarheen te brengen. Johannes 14:2-3

Waar is "thuis"?

Waar je je prettig voelt, waar je je veilig voelt. Wij komen uit Zwitserland, maar als je Nathanael vraagt waar thuis is. Wat zal hij zeggen?

Ik zeg dat ik 3 plaatsen heb die ik thuis kan noemen. Waar ik geboren ben, hier in Bulgarije en in de hemel, waar ik voor eeuwig bij God zal zijn. Ik ben ervan overtuigd dat er geen betere of mooiere plaats is. Als klein kind bad ik vaak zo: als Jezus vanavond komt, laat Hij mij dan meenemen naar Hem in de hemel.

Ik werd een tiener en heb nagedacht en gerekend, of ik Jezus echt wilde volgen bij elke kostbare. Zelfs als er moeilijkheden waren door die beslissing? En ik zei tegen mezelf dat wat ik met Jezus verwacht, het helemaal waard is en wat het me ook kost en welk offer er ook van me gevraagd wordt.

Gebed