

Het geheim van het wilde woud (EPO-middagprogramma 8)



Het idee van deze EPA-middag is om verder te gaan met het verhaal van het Geheim van het Woud, avonturen te beleven met Ruth en Philip en het verband te leggen dat ons in de hemel een leven zonder ziekte en verdriet wacht.

Inleiding (De Hemelse Stad) We beginnen onze EPA-middag met een welkom, regels en inleiding. Als inleiding op het onderwerp hadden de dagleiders een sketch voorbereid over hoe twee vrienden praten, maar de ene is ziek en wenst dat alle ziekte en kwelling niet bestond, en de andere vertelt hem over de hemel en waarom daar geen pijn en kwelling is.

We gingen verder met een zakspel.

Verhaal

We beginnen met een terugblik op wat er tot nu toe met Ruth en Philip is gebeurd en gaan verder met het vertellen van het verhaal.

Lof en delen

We gaan verder met loven en delen. Het delen was met de kernboodschap "In de hemel wacht ons een leven zonder ziekte en verdriet." U kunt het delen hier zien

<https://www.youngstarswiki.org/bg/wiki/art/spodelyane-na-nebeto-ni-ocha...>

Een vers om te onthouden

Het vers om te onthouden was uit Lucas 10:20B. U kunt het vers op een creatieve manier voorbereiden, zodat kinderen het gemakkelijker kunnen onthouden en begrijpen.

Traktatie

De traktatie kan naar keuze zijn, maar kan op een creatieve manier gepresenteerd worden.

Creativiteit

Deze keer kozen we ervoor om weer kaarsen te maken en besloten we ook decoupage te doen.

Conclusie