

# Delen - Als pasgeborenen begint de verandering in ons en de mensen om ons heen!



Kernboodschap: Als pasgeborenen begint de verandering in ons en de mensen om ons heen!

Hans-Georg Gerster

**Verandering**, zoals pasgeborenen, begint verandering in ons en onze omgeving

## Hetboekje met de rups

Wat maakt een rups? Ze eten veel in korte tijd, ze kunnen de tuin beschadigen door de bladeren van de groenten op te eten

Als ze dik en groot worden, wikkelen ze zich in een pop of cocon

Wat doen ze daarbinnen? Niets - ze slapen - maar na een tijdje komen ze eruit en wat gebeurt er. Een prachtige vlinder komt tevoorschijn. Van een lelijke rups is het een prachtige vlinder geworden.

## Het verhaal van Ruth en Philip

In het verhaal van Ruth en Filippus zien we veranderingen bij iedereen. Het begon met Ruth.

Zij was wild, opstandig, eigenzinnig, onhebbelijk, brutaal en brutaal tegen haar tante, opportunistisch en op zichzelf gericht, wervelend en ongemanierd. Zo wilde ze niet zijn, maar het lukte haar niet om te veranderen.

**Pagina 65** Om te lezen wat er gebeurt als we ons bekeren en de Goede Herder uitnodigen ons te leiden.

Het verandert niet allemaal tegelijk, maar er begint een verandering. Ruth werd weer boos, maar wendde zich weer tot de Goede Herder om te helpen en te leiden

**en Filippus** nodigde de Goede Herder uit en veranderde. **Tante Margaret** begon weer te luisteren naar de stem van de Goede Herder en nodigde Terry's moeder bij hen uit. Zowel **Terry als zijn moeder** namen de Goede Herder aan en veranderden. Ze hielpen 3 arme kinderen en nodigden hen uit om 3 weken bij hen te verblijven.

**De verandering begon** met de beslissing van de Goede Herder. Je zonden aan Hem belijden, Hem om vergeving vragen, Hem uitnodigen je te leiden, je Herder te zijn. Je moest toegeven dat je

Hem nodig had. Zelfs als ik me ergens in vergis geef ik niet op. Ik geef de fout toe en blijf luisteren naar wat de Goede Herder me zegt. Dit is de tweede stap. In contact blijven met de Goede Herder, Hij zal me helpen, me laten zien, me eraan herinneren, .....

De Bijbel gebruikt hiervoor verschillende beelden

**De Wijnstok.** We lezen in Johannes 15:5 Blijf in Jezus, dan zal er vrucht zijn, buiten Hem kunnen we niets doen of wat we ook doen we zullen geen succes hebben

**Een bloeiende staf,** zal die vrucht dragen als ik hem in een vaas houd?

En in de Bijbel zien we dat de mensen die besloten Jezus te volgen, veranderden. Mensen merkten dat.

Petrus: een zinderend tempo,

Johannes: rustig, wordend

Zacheüs: oneerlijk, ging terug en gaf weg

Mozes: was niet zachtmoedig, werd boos en doodde de Egyptenaar, werd de meest nederige man en man van God

Op mij toen ik klein was:

Verlegen

Vroeger nam ik moeilijke beslissingen: wilde conflicten vermijden, zocht harmonie, nu kan ik zonder zorgen mijn mening geven.

Er zijn mensen die mij geholpen hebben.

Dit is ook belangrijk. Met welke vrienden we zijn. De spinners en de wereld beïnvloeden ons. Tijd met Jezus, bijbellezen, gemeenschap met andere gelovigen is daarvoor belangrijk. Dit helpt ons te veranderen naar wat God in en van ons houdt.

Gebed

**Kleine groepen:**

Hoe is het met mij?

Wanneer gebeurde er verandering voor mij?

Wat veranderde er?

Wie of wat heeft me geholpen?

Waar wil ik meer verandering?

Bid voor elkaar