

De gevleugelde missionaris (EPO-middagprogramma 3)

In het nieuwe kwartaal van ons EPA-seizoen beginnen we met een nieuw thema dat allemaal draait om verschillende korte verhalen. Ze hebben te maken met kinderen of dieren die God op wonderbaarlijke manieren gebruikt. Het derde verhaal dat we zullen bekijken gaat over George de papegaai en Winnie Davis de zendelinge. Onze focus zal liggen op het feit dat we zelfs met onze zwakheden God kunnen dienen.

Zakspel

We beginnen met een snel zakspel naar keuze.

Introductie

We gaan verder met een welkomstwoord en de regels terwijl we de kinderen ook kennis laten maken met het nieuwe onderwerp.

Geschiedenis

Daarna gaan we verder met het verhaal dat hier te vinden is

<https://www.youngstarswiki.org/bg/wiki/art/kratki-istorii-programa-trim...>

Lof en delen

We gaan verder met lofprijzing en delen. Het delen was met de kernboodschap "Ondanks je zwakheden kun je God dienen". Gebruikte tekst Openbaring 3:8

Gebed voor Congo/Afrika

We deden een gebed voor het land Congo en voor Afrika. Je kunt het gebed op een creatieve manier doen en voorwerpen meenemen die de dingen waarvoor je bidt voorstellen.

Traktatie

De traktatie kan naar keuze zijn.

Een groot spel

Conclusie