

The Storm- EPA middagprogramma ?8

Dit seizoen bekijken we het verhaal van William Tyndale, die de Bijbel vanuit het Hebreeuws in het Engels vertaalde. Door dit verhaal kunnen we kinderen laten zien hoe belangrijk het Woord is en dat we dankbaar moeten zijn dat het in een voor ons toegankelijke taal is opgesteld. We zullen verschillende dingen ervaren die deel uitmaken van het verhaal.

Onze kernboodschap voor het onderwerp van vandaag is "Zelfs als alles uit elkaar valt, kan ik op God vertrouwen"

Het zakspel kan naar keuze zijn.

<>

Inleiding

We beginnen met een welkom, regels en inleiding en laten de kinderen kennismaken met het nieuwe onderwerp.

Spelletje

Het spel kan hier bekeken worden <https://www.youngstarswiki.org/bg/wiki/art/igra-memori-s-chashi>

<>

Geschiedenis

We gaan verder met het verhaal uit het hoofdstuk "De storm".

Boottocht

Om het verhaal aan deze activiteit te koppelen, besloten we een schommel te maken met behulp van touwen, een opblaasbare boot en een grote plank, zodat de kinderen een klein deel van Sarah's ervaring tijdens de storm konden beleven.

De traktatie kan naar keuze zijn.

<>

Praise and Share

We gaan verder met loven en delen. Delen heeft als kernboodschap "Zelfs als alles in duigen valt, kan ik op God vertrouwen." De gebruikte tekst is Lucas 8:22-25.

Het spel kan hier worden bekeken <https://www.youngstarswiki.org/bg/wiki/art/igra-lodki>

<>

Conclusie