

Een bijbels verhaal in een kopje



Tijdens het vertellen van een bijbels verhaal krijgen de kinderen elk een drankje dat bij hen past. Zo kunnen ze het verhaal beleven en zich inleven in de gevoelens van de personages.

Verwezenlijking van een voorbeeld

Het thema van de jongerenmiddag is Sauls ontmoeting met Jezus en hoe hij daarna tot geloof kwam (Handelingen 9). De kinderen kunnen om de beurt verschillende stations doorlopen om het verhaal van Saul te ervaren. Het verhaal kan verteld worden door een leider, opgevoerd worden als een toneelstuk of opgeschreven worden zodat de kinderen het zelf kunnen lezen.

Om te beginnen krijgen de kinderen een heel bitter, somber en niet erg fijn drankje (alsem thee). Het drankje wekt een niet echt prettig gevoel in hen op. Het symboliseert vers 1-2 van het verhaal, wanneer Saul vol haat christenen vervolgt en hen meeneemt naar Jeruzalem, waar ze worden gedood.

Het volgende station bevat een zure, overweldigende maar heldere drank (met gember, citroen). Het symboliseert het heldere licht dat Saul tegenkomt op zijn weg naar Damascus. Het licht is Jezus, die Saulus vraagt waarom hij hem volgt en hem ook vertelt wat hij nu moet doen. (Verzen 3-7)

Na zijn ontmoeting met Jezus is Saul een paar dagen blind. De kinderen krijgen daarom water met zwarte voedselkleurstof erin. Dit laat de duisternis zien die Saul ervoer. (Vers 8)

Saul was drie dagen blind. In die tijd at en dronk hij niets. De kinderen moeten daarom een klein stukje lopen zonder dat ze iets te drinken krijgen. (Vers 9)

In die tijd verschijnt God aan Ananias en draagt hem op om naar Saul te gaan en hem de handen op te leggen zodat hij weer kan zien. Ananias twijfelt eerst of dit wel een goed idee is. God legt hem uit dat Hij juist Saul als zijn instrument heeft gekozen en op deze manier zijn naam bekend wil maken. De kinderen krijgen een bekertje en een gieter en moeten proberen hun bekertje te vullen. Omdat de gieter verschillende gaten heeft, is het moeilijk om de beker te raken. Dit is om de kinderen te laten zien dat het goede nieuws van Jezus niet alleen voor hen is, maar ook voor andere mensen -> de gaten naast de beker richten, zodat het goede nieuws wordt verspreid. (Vers 10-16)

Hananiah gehoorzaamt, gaat naar Saul en hij kan weer zien. Hij herkent wie Jezus is en wil meteen gedoopt worden. Dit is als een feest voor ons en dus krijgen de kinderen een heel fijn drankje (frambozen, siroop, kokosdrank, ijsblokjes) dat doet denken aan een feest (verzen 17-18)

Na deze gebeurtenis begint Paulus weer te eten om gesterkt te worden en andere mensen over Jezus te vertellen. Ook de kinderen worden gesterkt met een ovi. (vers 19)

Materialen

- Kleine kopjes
- 1. Drank -> alsem thee
- 2. Drank -> gember, citroen, water
- 3. Drank -> zwarte voedselkleurstof
- 4. Drank -> frambozen, siroop, ijsblokjes, kokosnootdrank
- 5. Drank -> melk, Ovaltine
- Gieter
- Eventueel vermomming voor theater
- Bijbels verhaal te vertellen

Bron

Overzichtsafbeelding: Canva.com