

Jungschi kerstmarkt



Geld verdienen en uitgeven... Dat is het basisprincipe van de kerstmarkt van dit jaar. Na een korte terugblik op het jaar met de ouders van de Jungschikinder, hebben we onze eigen kerstmarkt gemaakt.

De kinderen konden mensen inhuren bij verschillende kraampjes en geld verdienen met een klusje, om het geld vervolgens weer uit te geven op de kerstmarkt. Dit spelprincipe resulteert in een programma dat interessant is voor een brede leeftijdsgroep en de ogen van de kinderen een paar uur lang laat oplichten. Onze kinderen zijn altijd erg enthousiast, ze houden van bedienen en bediend worden.

Nu vraag je je misschien af wat voor kraampjes er allemaal zijn? Onze kerstmarkt bestond uit schminken, blikgooien, "verkoop" van verkleedmateriaal, chocoladezoenen gooien, casino (kansspelen om je geld te vergroten), bioscoop (individuele shows met Shaun het Schaap), karaoke in de kerkzaal en een vaardigheidscursus (als je je eigen tijd goed inschat, win je). Natuurlijk mogen eetkraampjes niet ontbreken. Hier boden we verse wafels, popcorn, punch met een suikerrandje, gebakken hamcroissants en stukjes gedoneerde honingraat.

De drukke kinderen hielpen met de geluidsapparatuur voor de karaoke, maakten de lokalen van de zondagsschool schoon, sneden en bakten alles voor het gezamenlijke diner, hielpen wafels bakken en de popcornmachine bedienen, zamelden geld in, hielden toezicht op de casinotafel, renden rond als wandelende reclameposters om klanten te trekken en waren druk bezig met bladeren harken.

Na drie uur spelen hadden we al opgeruimd en gekookt dankzij de kinderen die we in dienst hadden genomen. Nu was het tijd om met fakkels naar ons Jungschi-bos te lopen. Bij kaarslicht en kampvuur genoten we van pasta met spek, room en wortelsaus en sloten we het Jungschi-jaar af met een gebed.

Het idee van de kerstmarkt kan worden aangepast aan verschillende thema's. In onze PfiLa speelden we het als een Nineveh-spel met bedrijven zoals een café, kapper, schoonheidssalon, sportstudio, punch en Judy show, casino, verkleedverkoop en afwaskeuken. De prijzen werden steeds hoger, lonen werden niet meer betaald en uiteindelijk stortte de economie in Nineve in door oneerlijkheid.

Als je een geweldig spel wilt spelen, al dan niet in een kamp, kunnen we je het principe van het hierboven beschreven "stadsspel" van harte aanbevelen. Het kan worden uitgebreid over meerdere uren, daarom is het meer geschikt voor onze jeugdgroep voor speciale gelegenheden en kampen. Het spel vereist een groot aantal leiders om ervoor te zorgen dat de kinderen ondanks de

"drukte" goed begeleid worden. Maar omdat de kinderen het erg leuk vinden, raden we je aan om het eens te proberen - misschien tijdens je volgende jongerenkoor kerst als kerstmarkt "door jongerenkoorkinderen - voor jongerenkoorkinderen"