

Begeleidende stripfiguren voor een semester met Salomon's uitspraken



Een spiritueel concept dat geschikt is voor 9 middagen. Het combineert verschillende stripfiguren met verschillende bijbelverhalen, met verschillende programma-ideeën. Geschikt voor kinderen vanaf groep 3 (jeugdgroepleeftijd).

GK stripverhaal

Korte disclaimer, de hoofdgedachte was de verklaring in het midden, d.w.z. bij het doorlezen van de onderwerpen wordt het verband tussen het Bijbelverhaal en de stripfiguren waarschijnlijk duidelijk

Thema's:

Kuifje

- *10 plagen*/ God veroordeelt goddeloze zondaars

Robbedoes en Kwabbernoot

- Elia vlucht voor Achab/ God heeft alles in handen

Scrooge McDuck

- *David is tot koning gezalfd*/ God kijkt in je hart

Calvin en Hobbes

- *Gideon*/ We moeten onze daden in Gods handen leggen

Tik, Truc en Spoor

- *Job*/ We moeten op God vertrouwen

Lucky Luke

- *Jezus jaagt verkopers de tempel uit*/ God haat het kwaad

Gaston

- *Achan is God ongehoorzaam*/ Wij moeten doen wat God behaagt

Mickey Mouse

- *4 vrienden en de verlamde man* / God redt de godvruchtigen

Marsupilami

- *David ontmoet Saul in een grot* / God een toevluchtsoord / Kasteel