

# Schaduwvallei



Een interactief Bijbelverhaal over Psalm 23 met memorisatie van vers. Met schaduwspel.

## De Goede Herder

### 1. Bijbelse referentie: Psalm 23

*"De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken."*

*Hij laat mij neerliggen in groene weiden en voert mij naar rustig water.*

*Hij verfrist mijn ziel en leidt mij op rechte paden, omwille van Zijn Naam.*

*Al ga ik door een dal vol diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij. Uw stok en uw staf vertroosten mij.*

*U hebt voor mij de tafel gereedgemaakt voor de ogen van mijn vijanden; U zalft mijn hoofd met olie, en mijn beker vloeit over.*

*Zeker, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven, en ik zal verblijven in het huis van de HEERE tot het einde van mijn dagen."*

### 2. Activiteitsdetails: Interview + schaduwspel

**3. Doel:** Gods onvoorwaardelijke zorg voor mensen laten zien.

**4. Ontwikkeling:** Het interview vindt plaats in de vergaderruimte en duurt ongeveer 9 minuten. Tijdens dit interview leert de groep op welke belangrijke momenten de herder voor de schapen van Medea zorgde.

### 5. Het interview - "At Mi?a"

#### karakters

Presentator: Gabi

Het Meeedea-schaap: Larisa

## SCHADUWEN

Herder: Daniël

Schapen: Geani

Vijanden: Eneida, Magda, Vicky (3-4)

*De eerste keer dat Misha binnenkomt, applaudisseert het publiek; Er klinkt muziek op de achtergrond.*

*Talkshow melodie*

**Mi?u:** Hallo, beste kijkers! Vandaag zijn we op een nieuwe locatie, in de bergen, en ik heb een hele bijzondere gast die ons heel veel te vertellen heeft! En nog één ding: ik wil jullie uit de grond van mijn hart bedanken! De kijkcijfers van de show zijn de afgelopen maanden gestegen en dat is alleen te danken aan jullie, degenen die ervoor hebben gekozen om naar ons te kijken en bij ons te zijn! En nu weet ik dat jullie er reikhalzend naar uitkijken, dus laten we mijn gast, Oi?a Meeedea, verwelkomen met applaus!!!

*Applaus*

**Meeedea het Schaap:** Goedemorgen! Bedankt voor de uitnodiging! Wauw, wat is het mooi hier, bij jou!

**Misu:** Dank je wel! Welkom! Om te beginnen, zodat degenen die ons volgen u beter kunnen leren kennen, zou u zichzelf in één woord moeten omschrijven, welk woord zou dat zijn?

**Meeedea het Schaap:** Hmm, avontuurlijk!

**Misu:** Interessant! Is er in al de avonturen in je leven iemand die je helpt, begeleidt en aanmoedigt?

**Meeedea Schaap:** Ooo, JA!! Misschien denk je aan een vriend, een broer of een zus, maar nee, nee! Mijn goede herder is bij mij, elke stap op mijn weg!

*Awww geluid*

**Misu:** Vertel ons meer! Degene waar jij het over hebt lijkt niet op een gewone herder! *Hier begint sequentie 1 - de herder komt binnen met de staf, hij geeft de schapen een teken om hem te volgen*

*Pianogeluid*

**Oi?a Meeedea:** Ik wil je ook graag kennis laten maken met hem! Hij zorgt op een bijzondere manier voor mij, hij let op elk detail in mijn leven, hij zorgt ervoor dat het mij aan NIKS ontbreekt, ook al was ik vaak ontevreden met wat ik kreeg! Ik heb nog nooit zoveel liefde in de kudde gezien! Denk eens aan de liefde van een dierbaar persoon in je leven en vermenigvuldig dit met oneindig! Zo is de liefde van mijn Herder!

**Misu:** Wauw! Fascinerend! En is het er echt altijd?

*Vogelgeluid: Bosrivier natuur*

*sequentie 2 begint - het geluid van stromend water is te horen, vogels fluiten. De herder komt binnen en wijst de schapen het pad dat ze moeten volgen.*

**Meeedea Schaap:** JA! Dat kun je toch niet geloven? En hij geeft mij vers gras om te eten, hij leidt mij naar zoet, fris water, hij gaat voor mij uit en wijst mij het pad dat ik moet gaan, hij bemoedigt mij wanneer ik verdrietig ben!

**Misu:** Goed! Ik begrijp! In goede tijden is het er voor je, maar in slechte tijden, als je ontmoedigd bent, als je vastzit in een doornstruik, als de zaken niet goed gaan, als je omringd bent door schapen en lammetjes die je kwaad willen doen, als een wolf op de loer ligt om je op te eten, is het er dan nog?

*sequentie 3 begint - Het schaap komt binnen en blijft angstig in het midden zitten, terwijl de vijanden langs haar heen rennen. De vijanden gooien stroken crêpepapier - "pijlen" - naar de schapen. De herder komt en beschermt de schapen*

*Geluid Hans Zimmer*

**Meeedea het Schaap:** Ja! Het is ongelooflijk, toch? Er was zelfs een situatie waarbij ik, afgeleid door het veld vol groen gras, achterop raakte. Toen ik mijn hoofd ophief om mijn weg te vervolgen, kwamen er twee wolven op me af die me wilden opeten! Op dat moment dacht ik dat er geen ontkomen meer aan was, dat mijn leven daar zou eindigen!! Maar de herder hoorde mijn stem, strekte zijn staf naar mij uit en de twee wolven vluchtten weg, uit het zicht!

**Mi?u:** Jouw herder staat op mijn gastenlijst! Het is indrukwekkend wat je mij over Hem vertelt!  
*sequentie 4 begint*

*Pianogeluid*

**Meeedea Sheep:** En dat is nog niet alles! - *De herder komt binnen met zijn staf, na hem komen de vijanden één voor één binnen en gaan zitten. De herder zit aan tafel met de schapen. (tafel, glas olie)* Hij staat voor hen die tegen mij zijn, die mijn vrede en vreugde willen stelen! Hij zegent mij overvloedig en geeft mij soms meer dan ik nodig heb, meer dan ik aankan en meer dan ik ooit had durven dromen. Zijn zegeningen zijn als een glas vol water. Als je blijft schenken, zal het water overstromen.

**Mi?u:** Je hebt mijn volgers echt aan het denken gezet! Maar ik kondigde aan dat ik een eregast had!  
*sequentie 5 begint - het schaap is alleen en de herder komt en omhelst haar en zo eindigt het verhaal*

**Schaap Meeedea:** In dit hele verhaal gaat het vandaag eigenlijk niet om mij, maar om mijn herder, de beste herder die ik ooit heb gezien, die op elk moment, ongeacht de situatie, klaarstaat om aan mijn zijde te staan, bij mij te zijn, voor mij uit te gaan, mij te helpen en heel veel goeds in mijn leven achter te laten! Dit is mijn Herder!

*Gelukkig geluid*

**Misu:** Buitengewoon! Bedankt dat u uw levensverhaal met de Goede Herder deelt! En tot de volgende keer, met een andere verrassingsgast!

*Ik ben een talkshow.*

*Het schaap komt naar buiten en Mi?a maakt contact met zijn collega Flavius, die het vers zal presenteren*

## **Benodigde materialen:**

- een groot, wit materiaal
- 2 lampen (lampen, spots)
- 2 stoelen
- een karaf
- een glas
- kraam
- laptop
- een knuppel/stok
- een klein tafeltje
- "La Mi?a"-poster

## **Ik vroeg 99 schapen**

### **Vers: Johannes 10:10b-11**

*"Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben, en wel in overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen."*

**Werkwijze:** De groep deelnemers wordt verdeeld in 2 teams. De 2 teams beantwoorden 7 interviewvragen, waarna ze 5 woorden en aanwijzingen moeten verzamelen om het vers te ontdekken. Deelnemers komen in paren (één van het ene team, één van het andere team) en krijgen een knop/bel voor zich. De eerste die het antwoord weet, drukt op de knop, antwoordt en

als het antwoord juist is, krijgt hij het punt. Nadat ze de 5 woorden hebben verzameld, hebben ze een minuut de tijd om een vers te bedenken waarin de 5 woorden voorkomen. Het winnende team ontvangt aan het eind een prijs.

## Vragen:

1. Hoe wordt de zegen die God uitstort over hen die Hem volgen, beschreven met de uitdrukking "mijn beker vloeit over"?

Antwoord: Overvloed

2. Welke centrale figuur in Psalm 23 is verantwoordelijk voor het beschermen, leiden en verzorgen van de gelovigen?

Antwoord: Herder

3. Neem de naam van de gast uit onze sketch, oké? Voeg nu in plaats van M O toe, in plaats van E I, in plaats van D L, laat E staan en verwijder A. Wat heb je gekregen?

Antwoord: Schapen

4. Waar was Medea bang voor toen ze door wolven werd aangevallen?

Antwoord: voor haar LEVEN

5. Wat is het intrinsieke kenmerk van de goddelijke essentie die zich onophoudelijk manifesteert door de daad van voorzienigheid en die de existentiële toevalligheid van het geleide wezen overstijgt?

Antwoord: Goed

## Materialen:

- knop/bel
- stopwatch/telefoon
- projector
- prijs
- poster "Ik vroeg 99 schapen"

interview+verset.docx