

't Omgekeerde bekertje * Objectles



Leuke objectles over het onderwerp "Bekering".

Doel

De betekenis van bekering te behandelen.

Materiaal

- Bekertje
- Kan met water
- Emmer/teiltje/plastic zeil (als je deze objectles binnen uitvoert)

Verhaal

Zoals je kunt zien, heb ik hier een bekertje. (je draait het bekertje op zijn kop) Nu wil ik graag water in dit bekertje schenken. Wat gebeurt er als ik dat doe?

Het gaat er allemaal om heen, het valt op de grond en het wordt een natte boel. Wat moet ik nu doen om water in dit bekertje te schenken? Ik wil dit namelijk zo graag.

Ik moet het bekertje omkeren. Dan kan ik het water van de kan in dit bekertje schenken. Wij als mensen zijn net als dit bekertje. Wij hebben onze rug naar het Levende Water, naar God toe gekeerd. In plaats van dat wij God te volgen, hebben wij voor onszelf gekozen.

Hierdoor kan God niet meer tot Zijn doel komen. Net zoals dit bekertje niet met water vervuld kan worden, kan God ons niet vullen met Zijn Heilige Geest, Zijn liefde, Zijn vrede, Zijn vreugde en Zijn blijdschap. God vindt dat erg jammer, want Hij wil ons dat zo graag geven.

Wat moeten wij nu doen om weer van God te kunnen ontvangen. Wij moeten ons omdraaien. Net

zoals dit bekertje omgedraaid is, moeten wij ons ook omdraaien. Dat omdraaien heet bekering. Bekering betekent omkeren. Hoe doe je dat?

We moeten kiezen om de Here God te gaan volgen en Hem zeggen dat wij spijt hebben dat wij zo lang de verkeerde kant zijn opgedraaid geweest. Als wij Hem dan vragen om ons te vullen met Zijn Geest en liefde en blijdschap, dan doet Hij dat. En dan mogen wij steeds meer gaan leren van Hem en hoe wij Hem mogen volgen.

Afbeeldingen

- Titelfoto: A.M. Korenhof