

Naald door ballon * Objectles



Verrassende objectles

Doel

Een verschil laten zien tussen een leven zonder en een leven door Jezus.

Materiaal

- Twee opgeblazen ballonnen (evt. nog wat reserve)
- Een scherpe (brei)naald
- Plakband/isolatietape

Verhaal

Ik heb hier een ballon. Deze ballon kun je vergelijken met jouw en mijn leven, ieder met zijn eigen kleur en vorm. Op de tafel ligt een scherpe (brei)naald... ..Wat zou er gebeuren als ik die naald eens op pak en heel dicht bij de ballon houd, zo dicht dat de naald de ballon prikt?

(Reactie van de kinderen. Daarna prikken....ahh)

Gelukkig heb ik hier nog een ballon, ook weer te vergelijken met jouw en mijn leven. Ieder met zijn eigen kleur en vorm. Maar deze ballon heeft iets andersDit leven kent Jezus en heeft Jezus aangenomen als zijn of haar redder, kijk maar

(Ballon zo draaien dat het met plakband/isolatietape geplakte kruis zichtbaar is)

het kruis is het symbool van de Here Jezus. ...Op de tafel ligt een scherpe (brei)naald... ..Wat zou er gebeuren als ik die naald eens op pak en heel dicht bij de ballon houd, zo dicht dat de naald de

ballon prikt?

(Reactie van de kinderen. Daarna prikken door het kruispunt van de tape prikken, de naald gaat gewoon de ballon in zonder dat de ballon klapt.)

Als je Jezus aanneemt in jouw leven, dan beschermt Hij jou. Jezus is gestorven, zodat jij en ik niet kapot zouden worden gemaakt door de zonden, maar dat wij heel mogen zijn en mogen leven voor en door Hem

Variant

Aan twee kanten van de ballon een kruisvorm maken met plakband/isolatietape. Als je naald lang genoeg is kun je deze nu dwars door de ballon heen prikken.

Afbeeldingen

- Titelfoto: A.M. Korenhof